

**DATUM :**

Van maandagvoormiddag 18 oktober 2021 (onthaal vanaf 10u00).  
We starten met de eerste conferentie om 11u00) tot woensdag  
20 oktober 2021 om 16u00

Wie om praktische redenen graag vanaf de zondag aankomt of  
pas op zaterdagvoormiddag terug vertrekt, kan dit gerust doen  
mits een kleine bijbetaling.

Verblijfskosten + honorarium + lakens- en handdoekenpakket  
inbegrepen: € 250,00.

Volledige stilte.

Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met de begeleider.

# Jezus, Maria in het hart van Elisabeth.



Kan je deze folder niet gebruiken? Geef hem door aub.  
(in de kerk, vrienden, kennissen,...)  
Misschien kan je er iemand anders blij mee maken...

**3 - DAAGSE**  
**18 - 20 oktober 2021**  
**P. Martin Faingnaert**

**Inschrijvingsformulier**

te bezorgen aan:  
"Het Rustpunt",  
Karmelitaans Centrum voor verstillig en verdieping.  
Burgstraat 46  
9000 GENT



Naam:.....Geboortejaar:.....

Voornaam:.....

Adres.: .....

.....

Tel.: .....

E-mail: .....

schrijft in voor de 3-daagse:

***Jezus, Maria in het hart van Elisabeth.***

van **18 - 20 oktober 2021**  
o.l.v. **P. Martin Faingnaert**

Datum: ...../...../..... Handtekening: .....

Vermeld ook even waar je deze folder vond aub:

.....



**Duiding:**

Deze mystica heeft ons zoveel te vertellen over het innerlijke le-  
ven. "De Drie-Eenheid is onze thuis" zegt Elisabeth. Deze retraite  
wil ons meevoeren naar de diepte, daar waar "noch de duivel,  
noch de zintuiglijkheid" kunnen binnendringen.

Het is een innerlijke reis ver van alle lawaai.

Bij het lezen van haar teksten komen wij tot verstillig en worden  
wij iets van het Mysterie gewaar.

**Begeleider:**

**P. Martin Faingnaert**

Is prior van de karmelgemeenschap te Brugge. Geboren te Gent  
op 13 juli 1966, behaalde een Master in Information Systems en  
een Master in Business Administration aan de European University  
Antwerpen.

Na een loopbaan in de informaticawereld als consultant begeleidde  
hij groepen als reisleader in Vietnam, Cambodia en Indië.

In 2010 trad hij binnen in de Karmel. Na het noviciaat in Gent stu-  
deerde hij filosofie en theologie aan het seminarie van Brugge.

Hij werd diaken gewijd op 14 november 2014 en een jaar later  
priester gewijd. Behaalde nadien een certificaat in spiritualiteit aan  
het Katholiek Instituut van Toulouse.