

Beste lid van de Karmelfamilie,

Je viert op zondag 16 juli het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Je draagt je scapulier als teken van je toegewijd zijn aan haar en je wordt door haar bijzonder beschermd. Je laat Maria toe in je leven en je leeft met haar voorbeeld en bemiddeling. Je ontdekt de speciale plaats van Maria in je leven. Maria herinnert je aan het licht van God, dat in u woont en u beschermt. Je vertrouwt je toe aan haar voorspraak voor u bij God. Als Moeder is zij nooit moe om naar u te luisteren:

“Karmel-Moeder, glimlach van God, zachte hand die bemoedigt. In Gods oog ben je meer waard dan alle goud van de wereld samen. Je neemt mij in de Karmel op als je kind in Christus. Je ondersteunt de vertrouwvolle verwachting van mijn hart. Je sleept me mee om van binnenuit van harte ‘ja’ te zijn op Gods liefde en zo een lichtpuntje te zijn in mijn gemeenschap. Kom me te hulp ook in mijn ziekte en in mijn lijden. Leid mij naar Christus, uw Zoon en mijn Broeder, en help me om me toe te vertrouwen aan de Vader die grote dingen doet”.

Je Moeder Maria trekt aan als een magneet. Zij zendt u om op je beurt ‘magneet’ te zijn. Ze is er altijd. Je mag haar vergeten, maar zij laat je niet in de steek. Ze heeft alles gehoord, ze zet je niet onder druk. Alleen af en toe vang je een glimp van haar op. En ze haalt dan het beste in je naar boven. Je bevestigt dan bij voorbeeld iemand in woorden en daden, je waardeert zijn kwaliteiten. Je stralende glimlach doet iemand openbloeien. Bij moeilijkheden uit je bezorgdheid. Je vraagt of je er iets kan aan doen. Je hebt geduld. Als je bij je verdriet geholpen wordt, dan geeft dat u kracht. Zo deel je levenservaringen met elkaar. Moeder Maria is vol vreugde omwille van je onderling contact.

Je leeft met God ook als je het lastig hebt. Want je ziet hoe de plaats van Maria in Gods plan verrassend is. Zij leeft meer ‘in relatie’, dan in haar ‘ik’. Gods aanwezigheid is constant in haar leven. Haar roeping is niet dat je háár ontmoet, maar wel haar Zoon. Dáár stond zij. Op het meest duisterste ogenblik, op het meest wrede ogenblik was ze eenvoudig daar en leed met haar kind. Joh. 19. Telkens wanneer je het moeilijk hebt, blijft Zij dáár in u trouw aanwezig, Zo is er dan wel voor u een weg door het lijden heen. Je blijft je in het spoor van Maria daarin oefenen. Wat een verademing.

Daarom hou je van haar als je Moeder. Je hebt in de hemel een Moeder, die de heilige Moeder van God is. Je leert van haar de deugd van het wachten, ook wanneer alles zinloos lijkt te zijn. Zij is de Moeder van hoop. Haar liefde voor u is langdurig en bestendig. Ze brengt voor u stilte, verdieping en familiesfeer. Je ervaart dat het toch goed is, dat het heerlijk is om eendrachtig samen te wonen. In je gemeenschap groeit dan samenhang, eenheid van geest en gemoed, samenwerking. Je bent niet bevreesd. Iedere avond zing je met haar en je gemeenschap het Magnificat.

“Heer, ik heb gedaan wat ik kon, wilt U de rest doen?”. Zo’n gebed is het geheim van je heiligheid. Je leven wordt daardoor evenwichtig en gelukkig. Dat geheim is je mariaal leven. Maria, je zuster, je vriendin, je gezellin is gehoorzaam, nederig, ontvankelijk, moedig en strijdend. Ze is je beste gidse. Ze is het paradijs van God. Je prijst de Heer Jezus op deze 16 juli-zondag omdat zijn Moeder je in haar armen neemt, je met haar ‘mantel’ bedekt en je naast zijn Hart plaatst. Zij kijkt met tederheid en barmhartige liefde naar u als je Karmelmoeder.

Onze pater provinciaal Paul De Bois is dankbaar, onder andere voor je gebed om Karmelroepingen en voor je getuigenis, ook wanneer je jongeren van 16 tot 29 jaar uitnodigt om in je gemeenschap een tijdje mee te leven. Bejubelen we met elkander Onze Lieve Vrouw van de

Karmel, want Gods liefde tot Maria is voor ons allen de openbaring van Gods liefde tot Zichzelf en tot ons.
Je medebroeder Reimond

Pater Reimond Hoornaert, verantwoordelijke van het mariaal apostolaat,
050/44.38.88 reimond.hoornaert@telenet.be Ezelstraat 28, B 8000 Brugge.

Mariale actualiteit en bibliografie ter gelegenheid van 16 juli 2017

De Wereldjongerendagen zijn mariaal : Het thema in 2017: ‘Wonderbaar is het wat Hij aan mij deed’ Lc 1, 49. Die van 2018: Lc 1, 30: ‘Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God’ Lc 1, 30. In 2019: Zie de dienstmaagd van de Heer; mij geschiedt naar uw woord’ Lc 1, 38. In 2019 is het dan te Panama van 22 tot 27 januari over de aanwezigheid van de Moeder Gods in het leven van de jongeren en in het geloof en de verering van de Moeder Gods bij de bevolking van Centraal Amerika.

In Fatima liet Onze Lieve Vrouw 100 jaar geleden zichzelf kennen tijdens de laatste verschijning op 13 oktober 1917 als Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. De zuilengalerij te Fatima telt slechts 17 heiligenbeelden, waaronder Thérèse van Lisieux en Simon Stock. Miljoenen moslims, vooral vrouwen, bezoeken jaarlijks Fatima en bekende Maria-oorden. Ze zoeken en vinden er troost en geborgenheid.

Maria is de meest geprezen vrouw in de Koran, de enige vrouw die bij haar naam genoemd wordt en heilig wordt genoemd. Ze wordt in de Koran 34 keer geciteerd. In juni 2017 kreeg een van de moskeeën van Abou Dhabi een andere naam : ‘Maria de Moeder van Jezus’.

Het Internationaal Centrum Maria van Nazareth biedt u een echte ontmoeting aan met de Maagd Maria. Het gebeurt door een originele en rijke audiovisuele voorstelling die in eenvoudige woorden het geheel van het mysterie van de heilige Moeder Gods oproept:

<http://www.mariedenazareth.com/accueil/>

De Internationale Mariale Vereniging heeft dit jaar aan paus Franciscus gevraagd om publieke erkenning van de titel van Maria “Medeverlosseres met Jezus de Verlosser”. Als het verzoek instemming vindt geeft dat aan ons verdere helderheid over Maria’s unieke rol in de samenwerking met Christus in het verlossingswerk.

Perrier J., Lourdes dans l’Histoire. Église, Culture et Société de 1858 à nos jours, préf. Abbé R. Laurentin, coll. Religions et spiritualités, série Études, Paris, L’Harmattan, 2015, 16x24, 382 p., € 38, ISBN 9782343 081410. In 53 korte hoofdstukken ontdek je deze gebedsplaats, die velen helpt om zich tot God te wenden.

B. Waché (éd), Marie éducatrice de la prière, coll. Études mariales 70, Abbeville, F. Paillart, 2015, 16x22, 188 p, € 25, ISBN 9782955014011. Je vindt hier een goed theologisch werk over de Maagd Maria.

Rafael Maria López Melús, Santa Maria Isabel de la Trinidad, Mariana y Carmelita, Ed. Amacar, Onda, 2016, 118 p. Rafael Maria behandelt twee aspecten in het leven van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid : haar mariale godsvrucht en haar karmelietaanse roeping.

Desiree Krikhaar, Geen dag zonder Maria, Uitg. Wbooks, 2017, 384 p. € 24, 95, ISBN 9789462581791. Een kleurrijk boek en het vierkante formaat is origineel. Elke dag leer je wat bij over Maria, want het is per kalenderdag ingedeeld met illustraties.

Emilio Grasso, Maria - Dochter, Bruid en Moeder van het Woord, Uitg. Averbode, 2017, 75 p. € 12, ISBN 9789031714070. Je krijgt een vernieuwde visie op de Moeder Gods in de lijn van Vaticanum II, een bijbels verankerd geloofsgeheim.

Liesbeth Van Gool, Moeder vol mededogen, Adveniat, 2017, 40 p. € 5, 95 ISBN 959789492093356. Gedachten, gedichten en verhalen van mensen over Maria inspireren je: een klein boek met rijke inhoud.

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, ocd, Assidus à la prière. Méditation sur les mystères du Rosaire, Éd du Carmel, 2017, 330 p. € 7, ISBN 9782847135114. Pater Marie-Eugène overweegt op een eenvoudige manier de 20 geheimen van de rozenkrans.

Frère Noël-Marie Rath, Vivre du Christ avec Marie, Salvator, 2017, 160 p. € 17, ISBN 9782706714795. De auteur overweegt 11 evangelieteksten, waarin Maria een discrete plaats heeft. In haar ontdek je de beste manier om van Christus te leven.