

Beste lid van de Karmelfamilie,

**Je ontmoet Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel die je Moeder wordt onder het kruis.** Joh 19. Je scherpt de band met de gekruisigde Christus aan op voorspraak van Maria, zijn Moeder. Maria's ja was een echte ja. Het gaat om haar geduldige standvastigheid, sterk geloof, niet opgevendende hoop, volhardende liefde, belangeloze nederigheid en barmhartige zachtmoedigheid. Het leven van Maria is een heel gewoon leven. En toch is er die nauwe verbondenheid met God-die-Liefde-is in de Gekruisigde, vanwaaruit alles vertrekt. Zo krachtig als Maria in je leven staan, doe je niet uit jezelf. Het vraagt een sterk innerlijk leven. De Heer spreekt vooral in de stilte tot je. Vandaaruit bid je voor diegene met wie je samen leeft, voor je gemeenschap.

**Edith Stein schrijft:** "In Maria verwezenlijkt zich voor het eerst de zuivering en de heiliging door Christus. Zij is de eerste die vervuld wordt met de Heilige Geest. Voordat de Zoon van God uit de heilige Maagd werd geboren, heeft God deze Maagd vol genade geschapen en in haar en met haar, de Kerk". Als Kerk, als biddende gemeenschap, stel je het evangelie present vanuit je verbondenheid met Maria en met elkaar. Het is een vrucht en een teken van je contemplatieve leven. Daartoe ben je geroepen. Maria speelt daarbij een bijzondere rol. Ze leert je hoe je in je gemeenschap kunt uitstijgen boven je individueel belang. Ja, misschien is het toch wel mogelijk om ondanks tegenslag weer geluk te vinden in je leven. Zo bouw je mee aan een wereld van liefde, tederheid en waardering voor elkaar.

**Als je binnentreedt in de 'ruimte van Maria',** ontdek je in de Karmel, dat de Heer je vraagt te verkondigen dat Hij lééft. Daarvan getuig je in je liturgie en in je leven. Je hemelse moeder is je bescherming en brengt je naar Jezus. Je Mariaverering behoort tot je roeping en zending in de Kerk. Als je je moeder vergeet, vergeet je je oorsprong. Je wordt een koude Kerk en een koude Karmelorde, die haar hart verloor. Je wordt uitgenodigd om Maria te volgen in haar zelfverloochening ten behoeve van de Christus. Je schouwt het leven van haar Zoon door háár ogen. Door je liefde tot haar, vergroot je je diepe liefde tot Jezus. Diegene rondom u merken dit dan aan je opoffering, naastenliefde, vrijgevigheid, zachtmoedigheid en mededeelzame vreugde, zoals bij onze recent zaligverklaarde Chiquitunga.

**Maria Guggiari Echeverria uit Paraguay, 1925-1959,** werd als karmelietes zuster Maria Felicia van Jezus in het H. Sacrament. Ze was toen dertig. Op 15 augustus 1956 sprak ze haar eerste geloften uit. In 1959 kreeg ze hepatitis. Op Paaszondag 28 april 1959 waren haar laatste woorden: "Jezus, ik hou van Jou. Wat een lieve ontmoeting! Maagd Maria!" Ze werd de eerste zalige van Paraguay op 23 juni 2018. Bij die plechtigheid in het voetbalstadion werd met de meer dan 20.000 geschonken rozenkransen een gigantisch portret van haar gemaakt door een kunstenaar. Het was een nationale feestdag. Ze is er zeer geliefd. Haar verborgen leven in de Karmel is te vergelijken met dat van Thérèse van Lisieux. Bij het Paraguaysse volk wordt ze "Chiquitunga" genoemd.

**Je wijdt je toe met hart en ziel aan God, zoals Maria doet.** Als God een beroep op je doet, sta je voor Hem klaar. Hij spreekt je toe in je leven en dat van mensen om je heen. Je luistert naar je omgeving. Je houdt er de moed in. Door je biddende leven heb je de kracht die je op de been houdt en krijg je, zoals Maria, de gaven van de heilige Geest. Wil je meebidden voor de jongeren die uit meer dan 150 landen van 22 tot 27 januari 2019 naar Panama City trekken om daar samen de Wereldjongerendagen te beleven? Bijzonder bid je voor alle jongeren en een heropleving van de priesterroepingen en roepingen voor het godgewijde leven en voor de Karmel. Je pater provinciaal Paul De Bois is dankbaar, onder andere voor je gebed om Karmelroepingen en voor je getuigenis. Maria trekt met je mee, neemt je angst weg, geeft je kracht in moeilijke momenten. Maria is een van ons.

Je medebroeder Reimond

Pater Reimond Hoornaert, verantwoordelijke van het mariaal apostolaat,  
050/44.38.88 [reimond.hoornaert@telenet.be](mailto:reimond.hoornaert@telenet.be) Ezelstraat 28, B 8000 Brugge.

## Mariale actualiteit en bibliografie ter gelegenheid van 16 juli 2018

**In het nationaal mariaal heiligdom van Brazilië Onze Lieve Vrouw van Aparicido** komen jaarlijks 7 miljoen pelgrims. Hun bidden tot Maria helpt hen om beter de wil van haar Zoon te vervullen.

**In Bangladesh is er sedert 1999 een heiligdom toegewijd aan de Maagd van Pompeï** te Raja Rampur. Maria wordt er vereerd door de christenen en de moslims. De katholieken zijn 0,2 % van de bevolking. Het is een plaats van interreligieuze dialoog.

**In de parochiekerk van Solemnes**, dichtbij de beroemde abdij, is er een **nieuw mariaal heiligdom voor gehuwden**. Er staat sedert 2017 een beeld van Maria, die gehuwden geneest.

**Van 15-17 september 2017 organiseerden de karmelieten o.carm. en o.c.d. een internationaal Mariacongres in Domus Carmeli in Fatima** om het eerste eeuwfeest van de verschijningen aldaar te vieren. Het thema van het congres was **'Maria, moeder van de Karmel'**. Dit wil zeggen: het verband dat er bestaat tussen het 'Fatima-fenomeen' en de devotie tot O.L.Vrouw van de berg Karmel, de Mariale gevoelens bij toonaangevende personen uit de geschiedenis van de Karmelorde en enkele aspecten van de mariale dimensie van het Karmelcharisma. Een prachtig gezamenlijk initiatief.

**Op 16 januari 2018** heeft paus Franciscus in het park O'Higgins te Santiago in Chili een beeld van **Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel gekroond**. Ze is sedert 1818 patrones van het hele land.

**In de Antwerpse Carolus Borromeuskerk** is op Tweede Paasdag 2 april 2018 het altaarstuk, 5,35 x 4 meter, boven het hoogaltaar verwisseld. Nu is het werk **Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel van Gustaaf Wappers** 1840 te zien tot de wissel op 14 augustus. Dan wordt het: De kroning van Maria van Cornelis Schut 1613.

**Paus Franciscus legt de kerkelijke feestdag "Maria, Moeder van de Kerk" nu vast** en bepaalt dat die voortaan op de maandag na het hoogfeest van Pinksteren op de liturgische kalender wordt gezet. Maria heeft haar moederlijke zending al begonnen in het cenakel door te bidden samen met de apostelen om de komst van de heilige Geest.

Waché B. (éd.), La figure de Marie dans les expressions artistiques récentes. XXe-XXIe siècles. Actes de la 71<sup>e</sup> session de la Société française d'études mariales, Orsay, 31 août – 3 septembre 2015, Abbéville, F. Paillart, 2016, 234 p, € 30, ISBN 978-2-9550140-2-8.

Christophe Rouard, Marie, Mère de miséricorde à Beauraing, Namur, Fidélité, 2016, 144 p, € 13,50, ISBN 978-2-87235-735-4. Je ontdekt er de waarde van deze volksvroomheid in 20 korte hoofdstukken.

C. Maunders, Our Lady of the Nations: Apparitions of Mary in the 20th-Century Catholic Europe, Oxford University Press, 2016, XVI+220 p, € 25, ISBN 978-01-987-1838-3. Een overzicht van Mariaverschijningen in de twintigste eeuw. Ook in moeilijke omstandigheden laat de hemel de aarde niet in de steek.

Bernard Dullier, Prier 15 jours avec Notre-Dame de Pontmain, 118 p, € 12,90. Je krijgt een boodschap van vrede en bekering doorheen je gebed, het evangelie en de sacramenten.

Anne-Cathy Graber, Marie. Une lecture comparée de Redemptoris Mater (Jean-Paul II) et du Commentaire du Magnificat (Luther) à la lumière des dialogues oecuméniques, préf. A. Birmelé, coll. Patrimoines, Paris, Cerf, 2017, 552 p, € 39, ISBN 978-2-204-11656-5.

Caritas Van Houdt, Bezinning bij het Weesgegroet, Muurkranten, 2017. Bisdome Brugge. Zuster Caritas Van Houdt schreef een reeks gebeden als bezinning bij het Weesgegroet. Per zin van het gebed schrijft ze een eigen tekst die zoekt naar een betekenis en zin voor hedendaagse mensen.

Pierre-Marie Varennes, Magnificat en l'honneur de la Vierge Marie, 2017, 20 x 25, 192 p, € 19, ISBN-13: 978-2917146583. Pierre-Marie geeft mooie commentaar op kunstwerken en aangepaste gebeden.

Michael Lonsdale, Belle et douce Marie, la Vierge des peintres, Philippe Rey, 2017, 128 p, € 29, ISBN 978-2-84876-616-4. Teksten uit het Nieuwe Testament en van grote schrijvers zijn in dialoog met 50 portretten van Maria, meesterwerk-schilderijen.

Rita Ghesquière, Duizend namen. Het beeld van Maria in de Europese literatuur, Uitgeverij Averbode, 2018, 176 p, € 19,50, ISBN: 978-2-8081-0110-3. Dat boeiend overzicht leest als een verademing.

Gilberte Degeimbre, Het verhaal van een Mariaverschijning, Uitg. Halewijn, 2018, 118 p, € 15,95, ISBN 978-90 8528-474-1. Een mooi getuigenis over de verschijningen van Beauraing 1932-33.

Joseph Chalmers, Prier au Carmel à l'exemple de Marie, Grands Carmes, Paroles et Silence, Nantes, € 15. De generale overste van de geschoeide karmelieten leert ons hoe Maria ons helpt open te staan voor God en te luisteren naar zijn Woord in de Schrift en in ons leven.