

Samen bidden

Wat is liturgie

Samen vormen wij Kerk. De liturgie is een Kerkgebeuren waarin en waardoor wij in zichtbare rituelen Jezus Christus ontmoeten. In de liturgie worden het heilswerk van God verwezenlijkt door de aanwezigheid van Christus zelf. Zijn heilzame leven wordt werkzame realiteit. De liturgie kan zich niet voltrekken buiten ons geloof om.

Actieve deelname

Opdat de liturgie werkdadig zou kunnen zijn is onze deelname daarom een basisvoorwaarde. Deelname is een plicht en recht van iedere gelovige, die door zijn of haar doopsel tot het priesterlijk godsvolk behoort. Liturgie is niet het werk van de priester alleen, maar van heel het godsvolk.

Gesprek met Mgr. Lode

Tijdens een gesprek met Mgr. Lode zijn wij als gemeenschap ertoe gekomen onze liturgie vanaf 1 september te vernieuwen door je actiever te doen deelnemen aan de eucharistievieringen tijdens de weekdagen. Dit kan op een heel eenvoudige wijze.

Het brengen van de offergaven

Na de voorbeden staat iedereen recht. Twee mensen komen achteraan de kapel met de offergaven van brood en wijn naar het altaar. Als je dit wenst kan je aansluiten en meegaan tot aan het altaar. Je stelt je volgens een halve cirkel op rond het altaar. Vanaf het gebed over de gaven tot aan de communie blijf je aan het altaar staan.

Communie onder twee gedaanten

Na de broodbreking volgt de communie. Als je dit wenst kan je door indoping ook de kelkcommunie ontvangen. Nadat je de communie ontvangen hebt keer je terug naar je plaats om daar in stilte te bidden.



Liturgie van de gebedstijden

In het gesprek met mensen horen we dat ze ernaar verlangen om momenten in hun dagelijks leven in te bouwen van stilte en gebed.

Daarom nodigen wij je uit om samen het getijdengebed te zingen na de eucharistieviering. Dit is het dagelijkse gebed door de katholieke kerk voorgeschreven.

Vanaf 1 september nieuw initiatief

Lauden of morgengebed om 7.30 u

Middaggebed om 12:30 u (aansluitend bij de eucharistieviering)

Vespers of avondgebed om **18:00 u**

Als karmelieten zijn wij geroepen om elke dag samen in stil gebed bij de Heer te vertoeven. Voortaan doen we dat elke avond na de vespers in de kapel. Wij nodigen je uit om bij ons aan te sluiten.

Op vrijdag en zondag is er eucharistische aanbidding.