



# FOTOTENTONSTELLING

## VLAAMSE KARMEL

KARMELIETENKLOOSTER GENT

6 DECEMBER 2022 - 7 JANUARI 2023



De Karmelieten vormen een eeuwenoude kloosterorde van vrouwen en mannen, die zijn oorsprong vindt in een kluizenaarsgemeenschap op de berg Karmel in het Heilig Land.

**INSPIRATIE** In de 16de eeuw begon de Spaanse zuster Teresa van Avila met een hervormingsbeweging. Zij wilde terug naar het ideaal van een sober leven, gedragen door stilte en gebed. Daaruit ontstond de zogeheten ongeschoeide Karmel, waar ook de Vlaamse Karmelieten bij zijn aangesloten.

De Nederlandse topfotograaf Peter Boer bezocht de Karmelgemeenschappen van Antwerpen, Vilvoorde, Brugge en Gent. Hij biedt ons een unieke blik achter de kloostermuren en laat met zijn indringende en sfeervolle foto's zien hoe ook in deze tijd vrouwen en mannen iedere dag opnieuw in het teken stellen van Gods liefde.

## **ORGANISATIE**

Vlaamse Karmel - Het Rustpunt - Boekhandel Carmelitana  
**Voor meer informatie: [www.karmel.be](http://www.karmel.be)**

## **INGANG**

Via boekhandel Carmelitana  
Burgstraat 92 - 9000 Gent

### **OPENINGSUREN**

Van maandag tot zaterdag  
10u - 12u en van 13u - 17u  
Op zondag 18 december  
11u - 12u en van 13u - 17u

### **INKOM GRATIS**

## **FEESTELIJKE AVOND**

Donderdag 15 dec om 19u30

Ingang Onthaal klooster  
Burgstraat 46 - 9000 Gent

In aanwezigheid van fotograaf  
Peter Boer & Pater Paul De Bois