

Beste broeders en zusters in de Karmel,
beste vrienden die met ons verbonden leven,

Opnieuw mogen we, p. Reimond en de raadsleden, u uitnodigen voor de maandelijkse namiddagen van gebed, permanente vorming, uitwisseling en samenzijn.

Met dank aan p. Reimond hebben we nu reeds de datums. En aangezien we allen heel wat aan ons hoofd hebben, een tip: **zet deze datums onmiddellijk vast in het agenda of op de kalender!** .

Belangrijk is natuurlijk onze **ontmoetingsdag op 22 september** in het klooster te Gent, waar we deugddoend samen zijn als ocds leden en vrienden die met ons verbonden leven. Pater Martin zal ons met zijn lezingen verder begeleiden op de weg van Madeleine Delbr el.

Ieder die zich met onze groep in Brugge verbonden weet kan inschrijven via Bea Coninckx (tel. 050/361011 – mail: beaconinckx@hotmail.com)

Je bent definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld van 12€.

Dit kan cash aan Bea of op rekening:

IBAN: BE76 0010 5967 6395

van Coninckx Beatrice

met vermelding van naam en 'ontmoetingsdag ocds'.

We kunnen samen de trein en tram nemen, voor wie dit wenst. Geeft u dan een seintje aan Bea als u dit wil?

Inschrijven voor 5 september aub!

Na het Hoogfeest van de H. Th r se van Lisieux en van Theresia van Avila, is er op 20 oktober en 17 november de maandelijkse samenkomst om 15.45u.

Dit werkjaar viel de keuze van de groep op het boek van p. Guido Stinissen: “Kom even terzijde “. Onze groep besliste om de werkwijze van vorig jaar te behouden, d.w.z. we lezen op de wijze van 'geestelijke lezing' een deeltje en spreken er samen over op de bijeenkomsten. Om de eerste vergadering te kunnen voorbereiden, vindt u bij deze brief het eerste deel dat op 20 oktober besproken wordt.

P. Reimond heeft nog enige boekjes ter beschikking; deze kunnen bij hem verkregen worden. Ieder deel dat besproken wordt, zal ook telkens op losse bladen verkrijgbaar zijn.

Daags na het **Hoogfeest van de heilige Johannes van het Kruis**, gaat op **15 december** de **maandelijkse vergadering** verder met de lezing uit 'Kom even ter zijde'.

Op **19 januari** vieren we Eucharistie met homilie van p. Reimond en zal met Gods zegen Sarah haar tijdelijke beloften uitspreken. Een blijde gebeurtenis! We hebben dan ook onze 'kerstkoffietafel'.

Op **16 februari en 16 maart** gaan de maandelijkse bijeenkomsten verder.

Op **27 april** vieren we Eucharistie met homilie van p. Reimond, hernieuwen we onze beloften en hebben we onze 'paaskoffietafel'.

Op **18 mei** belooft p. Reimond ons opnieuw een van zijn meditatieve diamontages te tonen, waarvoor wij hem heel erg dankbaar zijn.

En op **15 juni** is er de laatste bijeenkomst van dit werkjaar met evaluatie en vooruitblik naar het volgende.

Hartelijke groeten, een deugddoende vakantietijd en tot weerzien,
de raadsleden,
Bea Coninckx