

Enkele Mariale bedevaartsoorden ter gelegenheid van 16 juli 2021

In onze karmelietaanse bedevaartsoorden **O.L.Vrouw van Troost te Vilvoorde** en **O.L.Vrouw van de Frezenberg te Vlamertinge** komt veel volk. Bij **O L Vrouw van Banneux** vereren de pelgrims Maria als de moeder van Hoop. In **Beauraing** gebruik je een boekje, verlicht door Maria's woorden: persoonlijk gebed, verzoening, eucharistie, en daad van liefde. In **Scherpenheuvel** is Moeder thuis en je bent altijd welkom met alle mogelijke vragen en gevoelens: dankbaarheid, machteloosheid, troost, hulp. **O.L.V. van Dadizele** en **O.L.V. van Oostakker** zijn de moeite waard in Vlaanderen. De vele Mariakapellen in ons land zijn stemmige plekken voor velen. Ze liggen langs populaire wandel- en fietsroutes.

De wereld heeft Lourdes nodig. De Interdiocesane Jeugddienst IJD gaat op bedevaart. De Nachten van Lourdes zijn er nu: om 21 u een fakkeloptocht, die het voorplein van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Rozenkrans verlicht. Een mis in de grot van Massabielle sluit de avond af. **Het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Pontmain** viert de 150ste verjaardag van de verschijning. Een jubileumjaar tot en met 16 januari 2022. **Het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Montligion** is een wereldgebedscentrum. Zovelen komen daar hun overledenen aan Onze Lieve Vrouw van de Bevrijding toevertrouwen.

OLV van de Helderheid te Rome. Een fresco in de Sint-Pietersbasiliek: Madonna del Soccorso. Velen bidden daar om helderheid. **Maria de Meerdere-basiliek te Rome** verwelkomt regelmatig paus Franciscus als pelgrim.

Het Mariaheiligdom van OLV van Knock in Ierland. Het "Ierse Lourdes", gelegen in county Mayo ten westen van Ierland. In 2019 erkent de Kerk van Ierland een mirakel. Velen komen de voorspraak van Maria vragen tijdens deze coronatijden.

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in Yamoussoukro. Ivoorkust. West Afrika. Het grootste katholieke gebouw ter wereld. Duizenden per jaar bidden voor vrede in Ivoorkust en over de hele wereld.

Kibeho. Rwanda. De Maagd Maria wordt er vereerd als Moeder van het Woord. Maria verscheen er vele malen aan drie schoolmeisjes uit Kibeho van 28 november 1981 tot 28 november 1989. Gelovigen van over de hele wereld komen.

Het Velankanni-heiligdom in het zuidoosten van Indië. De Maagd van Velankanni heet Arockya Mastâ, wat Moeder van gezondheid betekent. Zo'n 20 miljoen pelgrims per jaar bidden daar voor fysieke, psychologische en spirituele genezing.

Het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Nagasaki in Japan. Een houten beeld, herontdekt in het puin van de kathedraal van Urakami, tijdens het atoombombardement op de stad Nagasaki. Een symbool van de strijd voor vrede.

Onze Lieve Vrouw van Luján in Argentinië. 70 km ten noordwesten van de hoofdstad. De voorbereiding is bezig om in 2030 de 400e verjaardag van het wonder te vieren. De Maagd Maria weet wat er gaande is in elk die er komt, omdat ze Moeder is en zorgt voor hen.

Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida, de patroonheilige van Brazilië. Eenheid en verzoening voor het hele Braziliaanse volk. Door haar voorspraak is de Heilige Geest er zeer werkzaam.

Mariabeeld bekroont restauratie bedevaartheiligdom van Qaraqosh in Noord-Irak. De Kerk van de Onbevleete Ontvangenis werd door de terroristen van Islamitische Staat (IS) volledig verwoest. Het nieuwe Mariabeeld werd in januari 2021 bovenop de klokkentoren geplaatst: de heropstanding van de stad.

Moeder van heel Azië op de "Mount of Mary" van de stad Batangas, Filippijnen. Op een toren van 98,15 meter hoog is het beeld van de Maagd Maria zichtbaar vanaf alle schepen. Symbool van eenheid, vrede en bescherming in Azië en over de hele wereld. De Filippijnen vieren hun nationale feestdag op 8 september bij de Geboorte van Maria. **OLV van Guadalupe in Mexico.** Dankzij hun Mariaverering blijven ze trouw aan het katholiek geloof. **Zuid Korea werd toegewijd aan OLV van Fatima** op 25 juni 2020. In Zuid Korea zijn 200 Mariakerken. **Noord Korea werd toegewijd aan OLV van Fatima** op 15 augustus 2020. Die toewijdingen gebeurden in de kathedraal van de Onbevleete Ontvangenis te SeoMyeong-dong te Seoul. **Onze-Lieve-Vrouw van Sheshan** in de buurt van Shanghai is de eerste plaats in China, waar Maria vereerd wordt. **Het 3500 km Pad van de Heilige Familie in Egypte.** Je bezoekt 25 plaatsen. Het is de grootste pelgrimsroute ter wereld.