

Beste broer en zus van onze Karmelfamilie,

We vieren samen onze Moeder Maria. We hebben elkaar nodig als broers en zussen. Na anderhalf jaar in de coronaviruspandemie is Maria zeker aan het werk in de harten van de mensen van onze Karmelfamilie. We hebben meer liefdevolle aandacht voor elkaar. In onze gemeenschappen wisselen uit over ons gezamenlijk karmelitaans levensproject in voorbereiding op ons generaal kapittel. In heel dit gebeuren besteedt Maria aandacht en tijd aan elk van ons. We vergeten niet dat er een Voorzienigheid is die over ons waakt. Op het ogenblik van de beproeving, op het ogenblik van de zonde, ook dan bidt Jezus met grenzeloze liefde voor elk van ons. Het hoogtepunt van ons Salve Regina komt op het einde: Toon ons, Jezus. Door zijn barmhartigheid te ontvangen, worden we zelf barmhartig.

Paus Franciscus schreef op 6 juni 2021 aan kardinaal Reinhard Marx: We beseffen dat we arm zijn. ‘Ga weg van mij, want ik ben een zondaar’. De eerste paus heeft dit gebed nagelaten aan alle pausen en bisschoppen van de Kerk. Denk dan aan wat Petrus te horen kreeg van de Heer: ‘Weid mijn schapen’. We voelen dan deze schaamte die geneest en de deuren opent voor het medelijden en de tederheid van de Heer, die altijd bij ons is. Je weet moedig om te gaan met de crisis. Je aanvaardt de werkelijkheid wat de gevolgen ook zijn. Je bent niet bevreesd voor de crisis. Je laat je omvormen door de Heer. Het kruis is de enige plaats waar Jezus erkend werd als Koning en als zoon van God. Aldus onze paus. Wij als Karmelgemeenschap zijn ook arm.

Titus Brandsma -op weg naar heiligverklaring- was dicht bij Maria. Hij ervaarde hoe zij hem aanmoedigt het vertrouwen niet te verliezen bij moeilijkheden. Zij geeft hem kracht. Ze is hem steeds nabij. Zij brengt God in zijn leven binnen. Ze is voor hem het model van diegene die God in zich draagt. Als je ziet wie Maria voor God is, zei hij, dan begrijp je God beter. Om haar te vereren ben je best nederig. Met Titus vragen we daarom door de voorspraak van Maria onze tijd te zegenen. Ons het vermogen te geven om in elke situatie, zelfs de meest obscure, de tekenen van Gods liefdevolle aanwezigheid te onderscheiden. We vragen om tijd te vinden voor God en voor de anderen. Door die voorspraak van Maria, Moeder van de Redder, beseffen we hoe haar zorgzame aanwezigheid ons ondersteunt.

We hebben allen een gemeenschap nodig. We helpen elkaar om vooruit te zien. We zijn familie. Laten we voor elkaar vragen om in Gods liefde te geloven. Ons gebed opent de deur voor de Heilige Geest die inspireert om vooruit te gaan. Gans onze manier van leven wordt daardoor beïnvloed. Onze goede Moeder Maria wil ons allen verlichten in de donkere uren, zekerheid schenken in twijfels, bemoedigen in angsten, steunen in moeilijkheden. We zijn allemaal verschillend, maar Maria is moeder en omhelst ons allemaal. We zijn er zeker van dat ze over ons waakt. Mede in naam van pater provinciaal wens ik je een zinvolle voorbereiding op het hoogfeest van O.L.Vrouw van de Karmel en van het Scapulier. Zij is jou en heel je gemeenschap tot zegen, bescherming en geluk.

Je medebroeder Reimond